

## Blijven

Er groeien schubben op dit been  
schuldig geheugen van wat onder water moest blijven  
een glibberig dier dat 's nachts van het bed glijdt  
om nog één keer naar jou te kijken.

Vergeten. Kon het maar chirurgisch  
met een scalpel weefsel laten wijken  
handen die zakelijk spartelend vlees verwijderen  
in naam van stabiliteit, wildgroei die wraak neemt  
met één achterblijvende cel de kans op overleven  
is gunstig als ik zwijg en mijn best doe  
daar is over nagedacht

De liefde kijkt toe terwijl ik met een schort voor  
mijn onderarmen schrob dus  
dit is het, zeg ik.

Desinfecteren bij de wastafel, hopen  
dat het wegblijft in een hemd verweven  
met de man die je hier naar toe bracht  
de stof ruikend naar kind, zijn armen om je middel  
als hij weg is, hij houdt van je  
om je vissenhuid.

Dit is mijn huis.

*Uit: Goudlicht en Avondschijs, de beste 100 gedichten uit de Turing gedichtenwedstrijd 2017*