

Ster

Alles aan jou was helder  
je blik, je handen  
een roedel ranke pegels  
bloed en sneeuw,  
teder op het tafelblad

Alles helder  
blauwzwart onderin in je stem  
voorbij droevig of diep

Koud warm koud  
warm koud warm  
koud  
ijzel op mijn hersenvlies

Geen zwaartekracht in stilte  
vliegen, met rots achter je ribben  
met ruggenwervels schuren tegen plafond  
dat kon bij jou.

Koud, warm, koud, warm  
koud  
Ik was  
een astronaut op aarde  
een vreemde in mijn eigen huis

Ik herkende het versplinterde verzwijgen  
het roerloze geheugen  
als een overwinterende vis  
op de bodem van een vijver.

Stil ingevroren eigen  
voor ooit, misschien  
nog eens

Wel  
en toch niet zijn

Soms ontmoetten we elkaar  
We biechtten onze liefde  
op voor een oude boom,  
ergens verscholen in een achtertuin.  
Aaiden een overhemd  
grinnikten om je jongensmaat,  
om mijn roezige meisjeshemden  
van veel te sjieke dure stof  
gewikkeld om een schichtig spooklijf

Sneeuw op takken  
rijp op mijn huid  
een hand op een hand,  
ergens ver weg in ons achterhoofd.

Waar dacht je aan,  
toen je besloot  
dat het genoeg geweest was.

